

HANE GAL



Kære venner

Der var engang en mand der var ude at gå en tur. Han gik hid og did og befandt sig pludseligt meget langt hjemmefra. Han var endt i det vilde landskab, og her hørte han tigerbrøl. Det tydede på at der var tigre lige i nærheden.

Få minutter senere så han tigreren. Den var stor og meget sulten og den kom lige imod ham. Manden begyndte at løbe væk fra tigreren. Han løb alt hvad han kunne og tigreren løb efter. Manden løb lige mod en afgrund, og da han nåede kanten måtte han vælge mellem at blive ædt af tigreren eller springe i afgrunden. Han valgte at springe.



Heldigvis lykkedes det ham at gribe fat i en busk der voksede ud af den lodrette væg. Lige neden under ham var der et lille plateau hvor der stod en anden tiger. Den var også meget sulten. Han hang lige præcis så højt oppe at den ikke kunne nå ham. Men ned kunne han ikke komme. Op kunne han heller ikke komme.

Da var det at han fik øje på et lille jordbær der voksede på den lodrette væg. Han rakte ud efter det og kunne lige præcis nå. Da han puttede jordbæret i munden og tyggede sammen, gik det op for ham at det var det bedste jordbær han nogensinde havde smagt.



Velkommen til skoleårets første Hanegal.

Vi er kommet rigtigt godt i gang med skoleåret og er i fuld gang med at finde vores form, lære de nye børn at kende og få gang i undervisningen, der for alle byder på nye udfordringer og ny viden, og for en del børn også på lidt andre lærere end de havde sidste skoleår.

Historien om tigeren handler om hvordan vi oplever verden omkring os. Står vi op hver dag med en fornemmelse af at det er den samme grå dag som i går med lutter gentagelser, eller oplever vi verden intenst og levende og suger sanseindtrykkene til os? Har vi sans for smagen, duftene, farerne og hinanden? Hvordan vælger vi at leve vores dagligdage?

På Samsø Friskole vil vi gerne vise børnene at der er noget at komme efter når man er barn - og voksen for den sags skyld. Jordbærene må gerne smage godt hele tiden. At den levende og opmærksomme oplevelse med andre, er det vi bygger os selv på. Det er det der skaber et godt barneliv.



Nye skolebørn

For de nye børnehaveklasseelever på skolen er alt nyt. Nye kammerater, store børn, nye omgivelser, nye rutiner og en ny forventning om at det de lærer er styret af læreren. Det kan være noget af en udfordring når man er 6 år gammel. Vi har et ekstra godt øje på de nye børn og deres skolestart og kan se at vi har fået et rigtigt godt hold skudt i gang i år.

Til morgensamlingerne og til fortælletimerne sidder de nye børn sammen med de større børn. Og de synger med og sidder med store ører til fortællingerne og er ganske opslugt af hvad der sker. Det er rart at se at vores børn på skolen fungerer som en flok og at det er nemt at blive optaget i denne flok. Det er med til at gøre skolestarten rar og behagelig for de små.

Nye mennesker på skolen

12 nye elever er startet på skolen til dette skoleår og skolen har nu 81 elever.

Vi er glade for den gode søgning og kan se glade børn og voksne overalt på skolen.

Vi har desuden fået to nye gode medarbejdere på skolen til dette skoleår - Eva Gaarden og Susanne Haugaard Pedersen - og har ud over det en meget stabil medarbejderstab. Det betyder at der nu er meget stor ekspertise til alle årgange samlet på skolen. I dagens skoleDanmark er det ikke nogen selvfølge at børnene i deres skoleliv bliver mødt med kombinationen af personlig engagement fra lærerne og stor faglig kompetence, men det gør de hos os.

Det synes jeg vi kan være glade for.. Det er jeg i al fald. ☺

Onsdagsspisning



I starten af september starter vi onsdagsspisning på Samsø Friskole. Projektet har været under opsejling i et stykke tid og der har tidligere været gjort forsøg der af forskellige årsager ikke har været langtidsholdbare. Det regner vi med og håber på at denne her er.

Onsdagsspisningen bliver tilberedt i køkkenet af Eva Gaarden og en flok elever og vi spiser alle sammen i morgensangslokalet i spisepausen.

Vi glæder os meget til at komme i gang med onsdagsspisningen, der ikke kommer til at koste ekstra for forældrene.

Forældremøder

I løbet af august har alle trin afholdt årets første fællesforældremøder. Her er årsplanerne blevet gennemgået og der er blevet drøftet skoleforhold og undervisning undervisning. Mange af børnene har fået nye fag de skal forholde sig til, og det er vigtigt at forældrene ved hvad disse fag drejer sig om.

Alle årsplanerne vil i løbet af første halvdel af september også kunne læses på skolens hjemmeside under punktet "om skolen".

Ud over gennemgang af årsplaner og årskalender er forældremøderne gode til at få aftalt hvordan forældresamarbejdet skal være på de enkelte hold. Hvor tit skal forældrene mødes? Skal der være fællesaktiviteter for alle familier i klassen? Skal der være aftaler om hvornår der ringes sammen og så videre.

Børnenes hverdag kommer til at hænge bedre sammen, hvis også holdets forældre kender hinanden.

Skolefotos

Vi har de sidste tre år taget gruppeskolefotos i måned. Det er derfor blevet til en tradition. vokser jo heldigvis i løbet af året, og vi vigtigt og sjovt at hjælpe med til at udviklingen både hos dem og hos bliver skolefotograferingen den om formiddagen. Der er en bestilbagerst i Hanegal og den skal sammen med beløbet til senest fredag den 18. september. lederne er fremkaldt, får med hjem i en konvolut...



september
Børnene vokser
synes at det er
dokumentere
skolen. I år
29. september
lingseddelen
afleveres
klasselæreren
Så snart bil-
børnene dem

Bemærk at der ikke bliver taget enkeltfotos af børnene.

Fripladstilskud

Igen i år er det muligt at søge om fripladstilskud. Ansøgningsskemaer sendes rundt til alle i starten af september sammen med en vejledning til udfyldelse. Deadline for aflevering af ansøgning bliver den 18. september, hvor skemaerne skal afleveres her på skolen.

Vi ved først i starten af 2010 hvor stort et fripladstilskud vi modtager til nedsættelse af skolepenge, og vi vil herefter fordele vores tildelte fripladstilskud efter en indtægtsreguleret fordelingsnøgle.

Samsø Folkedansere



Den 30. september er det folkedansens dag og vi får et dejligt formiddagsbesøg af Samsø Folkedansere, der kommer med instruktører og spillemænd og danser folkedans med os. Vi havde sidst besøg af folkedanserne i maj måned og havde der en fantastisk og forrygende formiddag med dem. Det ER skægt at danse folkedans og det bliver ikke mindre af at Samsø Folkedanserne kan deres kram.

Vi glæder os alle.

Udlandstur

I starten af september drager skolens overbygningshold afsted på årets skolerejse. I år går turen til London, hvor holdet skal besøge en række seværdigheder og i teatret. Holdet er i gode hænder undervejs, for Charlotte Tsuchiya er vokset op i byen og kender den efter sigende som sin egen bukselomme.

I de senere år har skolens overbygning aflagt besøg i Amsterdam, Prag og Berlin. Det er rart at komme ud og se hvordan man lever og skikker sig andre steder i verden; få en fornemmelse for andre kulturer og indsnuse og mærke forskellighederne fra sted til sted. God tur til overbygningen.



Det er din skole

Jeg får sommetider henvendelser fra forældre der skal høre lidt om hvordan det går på skolen eller forældre som undrer sig over ting som deres børn har fortalt om skolelivet.

Jeg sætter meget stor pris på at få de henvendelser, for vi er afhængige af forældres aktive medleven i deres børns skole. Den respons vi får, indgår som en vigtig del af den daglige justering og evaluering af skolen.



Så derfor: Ring og få en skolesnak engang imellem, tal med medarbejderne, kom forbi til en kop kaffe, send en mail og hør hvordan det går...

Besøger du engang imellem skolens hjemmeside - www.samsøefriskole.dk? Her kan du finde oplysninger om skolen, adresser og e-post, årsplaner, vedtægter, folder, telefonnumre, priser, kalender, skemaer, masser af billeder fra skoleåret samt meget andet.

Og med ønsket og håbet om en fortsat god sensommer forbliver jeg
Curt.

Ny lærer på Samsø Friskole

Af Susanne Haugaard Petersen



Som ny lærer på Samsø Friskole vil jeg i det følgende forsøge at give jer en kort præsentation af mig selv. Jeg har været uddannet som lærer siden år 2000 og har i tiden op til nu haft to ansættelser. Jeg har været lærer på Morten Børup skolen i Skanderborg og på Tranebjerg Skole. I den periode har jeg også fået mine tre børn, så jeg har derfor også haft perioder med

barsel. Mine hovedfag er billedkunst og matematik, og jeg har været heldig at undervise rigtig meget i begge fag. Jeg har faktisk været omkring alle klassetrin, men befinder mig rigtig godt i indskoling, hvor jeg her på skolen har de fleste af mine timer.

Privat bor jeg i Nordby med min mand Sune og vores tre børn Freja, Liv og Villads. Vi er som mange andre en travl småbørnsfamilie, men når tiden tillader det, nyder jeg rigtig meget at løbe, gå eller cykle i den smukke natur omkring os. Derudover prøver jeg også så ofte som muligt, at finde lidt tid til at svinge penslerne, så jeg kan holde mit lille ny åbnede sommergalleri kørende.

Vi har boet her på Samsø i 5 år og før det et års tid i Skanderborg. Inden da har jeg levet hele mit liv omkring Århus. For blot 6 år siden havde jeg aldrig troet jeg skulle blive øbo, men jeg er meget glad for at vores lille familie er endt netop her. Jeg har fået en rigtig god start her på friskolen og trives rigtig godt. Det er skønt at færdes i nogle smukke rammer, og børn og kollegaer har taget godt imod mig. Tak for det! Jeg glæder mig også til det fremtidige samarbejde med jer forældre.



Syv dejlige børn

Af Bille

Den ny børnehaveklasse er kommet godt i gang. Syv dejlige børn har jeg fået i klassen, og der er selvfølgelig mange ting de skal lære: Der er mange nye mennesker de skal forholde sig til, og det kan godt være lidt overvældende. Heldigvis har de deres gode skolevenner, som kommer og ser til dem en gang i mellem. Vennerne er søde til at hjælpe med at finde nogen at lege med, og det er rart, når man engang imellem synes det kan være svært.



Skoleskemaet har de næsten styr på nu, og ved også, hvor de forskellige timer foregår. Der er også mange nye regler børnene skal forholde sig til, og jeg synes de klarer det hele rigtig godt.

Fredag er vores turdag, og vi har besøgt skovbørnehaven, hvor vi gik fra skolen og hen til skoven. Børnene syntes det var langt, men de klarede det.

Vi har også været på Landkrabben i Ballen og fange krabber og fisk.

Der er meget at lære når man er på tur. Her er det sociale en vigtig faktor. Man skal lytte og respektere hinanden og give hinanden plads.

Det var en stor oplevelse at komme til Legoland med børnene og heldigvis var der ingen der blev væk i mylderet. Børnene var enige om, hvad der var sjovt at prøve og se, så dagen fløj af sted - og pludselig skulle vi hjem igen.

Efter det første skoleår er det fantastisk at se, hvor meget de har lært på et år.

Turen går til London

Af Charlotte Tsuchiya

“When a man is tired of London, he is tired of life”

Sådan skrev Samuel Johnstone i 1777, og når overbygningen om lidt drager til London, vil vi kun nå at få et lille indtryk af denne store og imponerende by. Men indtryk vil der være rigelige af, uanset hvad vi fortager os. Selv undergrundsbanen, The Tube, er en verden for sig. London har en historisk og kulturel dybde og en multikulturel bredde uden lige. Alt er repræsenteret på en gang.



Vi skal vandre fra Trafalgar Square, ”down the Mall” til Buckingham Palace. Så skal vi gå tværs igennem Hyde Park og spise en god middag på den originale Hard Rock Cafe. Den åbnede sine døre i 1971, og der har været kø udenfor lige siden. Uden diskussion byens bedste burger.

Næste dag skal vi se Westminster Abbey, the Houses of Parliament, Downing Street, og vi skal gå tur langs Themsen til the Tate Gallery, hvor vi skal se malerier af Englands kendteste maler, William Turner. Vi skal prøve en Turner workshop og samligne hans naturinspirerede kunst med en moderne og kontroversiel engelsk kunstner, Damien Hirst. Så skal vi et smut til nord London og vandre rundt i Camden Market. Om aftenen skal vi til The Lyceum in the Strand og se musicalen, The Lion King. En afrikansk inspireret version af en disneyklassiker med musik skrevet blandt andet af Elton John. Last but not least, skal vi vandre hjem gennem den stemningsfyldte Covent Garden.



Næste dag er det shopping på programmet med Oxford Street som udgangspunkt, og så skal vi hjem igen. Jeg vil forsøge på ikke at være for sentimental over at være ’hjemme’. Ellers må eleverne og Peter hive mig fra, den lygtepæl jeg binder mig selv til, og slæbe mig hjem!

En ting er sikkert: Vi glæder os utroligt meget til turen.

Sprog?

Overvejelser ved Susanne Wilhelmsen



Ak, Gud, jeg kan slet ikke skrive Tysk; mine Følelser fremtræde ganske affekterte og fjantede i de fremmede Klæder. Se sådan skriver H.C. Andersen efter en af sine mange udlandsrejser – og det er rigtig mange år siden, hvor skolegangen måske lod noget tilbage at ønske. I dag er der ikke rigtig nogen undskyldning for ikke at lære sprog – og gerne mange. Jeg har ladet mig fortælle af en århusiansk professor, som kan en fyrretyve stykker af slagsen, at det kun er de første 4-5 stykker, der trækker tid og tænder ud; derefter er det en leg. Han bruger selv sprogene til at studere en afart af tibetansk buddhisme(!)

Og hvad skal vi andre så bruge sprogene til? Vi skal arbejde på arbejdspladser og studere på steder, hvor der tales fremmede sprog; vi skal rejse for sjov – og mange for alvor i embeds medfør; vi skal læse manualer og aviser, artikler på internettet og tidsskrifter om vores interesser og meget andet. Helt ærligt: er DU stødt på et menneske, en tekst, en udsendelse, hvor det irriterede dig, at det tyske/franske/engelske lå lidt gumpetungt for dig?

Det er jo aldrig for sent at lære; men helt oplagt er det, at børnene labber de sprog i sig, som de kan få. Jeg gætter på, at ingen kan arbejde uden basale sprogkundskaber i fremtiden – og jo flere sprog og jo bedre man taler dem, så meget desto bedre.

Der er allerede uddannelser i Danmark, hvor undervisnings sproget er engelsk; der er arbejdspladser, hvor en større del af arbejdsstyrken er udenlandsk, hvorfor man har bestemt, at arbejds sproget er engelsk; der er mængder af uoversatte studie bøger; der er en hel verden på alle sprog på nettet; der er først og fremmest 5 milliarder mennesker, som man måske gerne vil ud at møde nogle af – handle med, arbejde for, besøge – og det gøres bedst på deres egne sprog. Det er vigtigt i en globaliseret verden, at vi ikke bliver for selvtilstrækkelige i vores lille sprogområde, og det tjener os helt sikkert bedst at være uddannede til at begå os i verden.



Jeg kender en familie, hvor børnene ser på far og taler hollandsk, ser på mor og taler dansk, går i skole og taler engelsk. Det er almindeligt sunde og kloge børn – ikke

genier. De har selvfølgelig gode vilkår for sprogindlæring, men det viser også (som så mange undersøgelser), at børn sagtens kan lære forskellige sprog på samme tid. På vores egen skole har vi da også heldige børn, som er bilinguale: dansk/tysk, dansk/japansk, dansk/engelsk. Ikke nogen dårlig start på livet. Det skal imidlertid ikke hindre os andre i at forsøge os med flere sprog, at det bare er jysk og samsk, som er givet os fra begyndelsen.

Giv børnene en kæmpe mulighed – puf, skub, opfordr dem, tal med dem på de sprog du kan, hjælp eller støt dem; gør dem det klart, hvor vigtigt det er. Så skal vi nok stå parat med gloserne og grammatikken på Samsø Friskole.

Advarsel: Utilsløret reklame for selvpineri!

Af Peter Spanggaard



I idræt i overbygningen blevet muligt at vælge mellem to forskellige hold, hvoraf det ene er et løbehold.

I 6. klasse kan eleverne frivilligt vælge sig på dette løbehold og overraskende mange har frivilligt valgt at løbe med, hvilket er virkeligt positivt. Undersøgelser viser nemlig, at de vaner man får skabt i barndommen har tendens til at følge én resten af livet. Og en god kondition er jo ikke det værste at have med sig gennem livet! Det højner nemlig livskvaliteten på alle planer.

Mange voksne jeg har talt med vil egentlig også gerne i gang med at løbe, men mange har lidt svært ved at komme ud af starthullerne. Til det kan jeg kun sige, at det sværeste faktisk er at komme i gang. Men man skal selvfølgelig starte langsomt og sikkert op. Når kroppen først har vænnet sig til at komme i omdrejninger, så bliver det nemmere uge for uge. Og til sidst kan man slet ikke undvære det.

Nogle har sagt til mig, at løb er "selvpineri". Jeg synes, det er selvforkælelse: Det er da skønt at mærke, hvordan ens energi øges, kroppen vågner, stress og unødvendige tankekonstruktioner træder i baggrunden, lungerne fyldes med frisk luft, man mærker sol, regn og vind mens Samsøs smukke natur glider forbi. Og efter en tur under bruseren er man på én gang afslappet og helt frisk.

Efterfølgende kan man så yderligere glæde sig over, at den halve eller hele times "selvpineri" gavner og giver velvære de efterfølgende 2 døgn. Dét er da et udmærket afkast på en forholdsvis beskedne investering, ikke sandt?

Vi ses - med løbeskoene på!

Om Eva

Af Eva Gaarden



Curt hævdede, da han præsenterede mig første skoledag: "at Eva kan alt". Det er noget af en overdrivelse for sandheden er snarere: "Eva har prøvet alt"...

Gasforhandler, havneassistent, motelforpagter, kontordame, cafémedhjælp, messemor, skolebogsillustrator, rengøringsdame og gartner. De fleste af nævnte professioner har dog været af kortere varighed som sommerjob, for det

jeg har brugt det meste af mit arbejdsliv på, har været børn!

Jeg er uddannet håndarbejds lærer fra Seminariet for Formgivning i Nykøbing Falster.

En håndarbejds lærer har lært noget pædagogik og undervisningspsykologi og fået et håndværk med i købet. De fleste får associationer i retning af korssting og rendemasker, når de hører ordet "håndarbejds lærer", men mit specialefag er illustration. Måske skal det lige nævnes, at forskellen på en illustratør og en billedkunstner er, at en illustratør laver billeder som ledsager en tekst. Men det var de børn vi kom fra...

I sidste nummer af Hanegal blev sløret løftet for at jeg i flere år har arbejdet i en skolefritidsordning i et andet lille ø-samfund. Det drejer sig om "Anholt Børnehave", som er både vuggestue, børnehave og SFO for øens 20 yngste børn.

Fordi der er så få børn er institutionen ikke inddelt i "stuer". Alle 20 børn fra 0 -

11 år færdes i og med de voksne. Når så mange børn bliver det helt bedste ven eller år ældre eller uvenner, ja så finde ud af det man har kun heller ikke uden fra øen, for kun 4



det samme hus samme 3 der ikke er af hver årgang, naturligt, at ens veninde er et par yngre. Bliver man er man nødt til at sammen igen, for hinanden. Man kan videre komme væk færgen går gange om turen tager næsten

ugen og 3 timer – hvis det da ikke blæser for meget!

Efter Anholt har jeg arbejdet i forskellige institutioner på fastlandet og erfaret hvordan tingene også kan gøres. Steder hvor der er mange børn og mange ansatte og hvor man aldrig når at få sat navn eller ansigt på forældrene. Jeg vil helst arbejde et sted hvor et menneske ikke er et nummer, men hvor man kan nå at lære de enkelte børn, forældre og kollegaer at kende.



Og nu er jeg her – på Samsø Friskole, og det er jeg glad for. Her tror jeg der findes noget af det bedste fra de to modsætninger; Anholt og ”fastlandet”. Her er vi så få, at ingen burde blive overset, og alligevel så mange, at det giver dynamik og muligheder.

Madordningen glæder jeg mig også til at få sparket i gang. Vi får travlt og vi kommer til at svede, men jeg tror det bliver et hyggeligt afbræk i hverdagen.

Børnehaveklassen på besøg hos Landkrabben i Ballen

Foto af Bille





Legolands turen

Af Jana og Silja fra 5. klasse



Det startede med at vi tog færgen klokken 08:30, men vi skulle være der allerede klokken 08:15 og mødes med klasserne. Vi sejlede med Kanhave over til Hou og tog to busser som ventede på os. Vi kørte i bus en og en halv time og så var vi i Legoland.

Før vi gik i Legoland og ha det sjovt skulle vi først havde 45 minutters undervisning 3.,4.og 5. havde om søheste, og vi sprættede en stor torsk op, mange syntes det lugtede og var klamt.



Efter timen måtte vi gå rundt i Legoland og prøve forskellige ting i små grupper, det var mega sjovt og der var et par rigtig sjove ting at prøve. Efter 4 timer i Legoland tog vi bussen hen til færgen og vi ventede på den i en time, så man kunne lave forskellige ting som vi havde lyst til.

Så sad vi på færgen og spiste vores sandwicher og drak vores vand. Da vi var på Samsø stod de voksende og ventede på os. Næste dag i skolen fik vi så at vide at færgen var gået i stykker igen, så vi var glade for at vi ikke var med færgen den dag.





Skolefotos

Af Curt

Kære venner



Der bliver taget skolefotos tirsdag den 29.september om formiddagen.

Der vil blive taget fotos af årgangene, af trinene samt et fællesfoto af alle på skolen og ligesom sidste år vil vi selv tage billederne.

Vi vil få billederne fremkaldt i størrelsen 13x18, og de kan købes for 20 kroner per styk.

Hvis du er interesseret i at købe nogle af billederne, skal jeg bede dig udfylde og aflevere det nederste af denne side til klasselæreren sammen med afstemte penge, senest fredag den 18.september.

Når billederne er blevet taget, vil vi få dem fremkaldt hurtigst muligt.



Jeg bestiller følgende billeder.

Bestillingen samt penge afleveres til klasselæreren senest fredag den 18.september.

Navn _____
Klasse _____
Forældrenavn _____

Årgangsbillede _____ stk
Årgang _____ klasse

Trinbillede
Indskoling _____ stk
Mellemtrin _____ stk
Overbygning _____ stk

Hele skolen _____ stk

Billederne koster 20 kroner per stk og pengene skal vedlægges tilmeldingen.

Samlet beløb vedlagt denne bestilling: _____ kroner.

Kære forældre til børn i Friskolen

Af Johannes og Elisabeth Glenthøj

Dette er en orientering til børn i 3.kl. på Friskolen og jer forældre om forløb for mini-konfirmander efterår 2009. I efteråret inviterer vi 3.a. på Tranebjerg Skole og elever fra 3. kl. på Friskolen i Nordby.



Formålet med forløbet er at hjælpe børnene til at blive fortrolige med den kristne børnelærdom og folkekirkens gudstjeneste. På denne måde får de bedre forudsætninger for at gå til den almindelige konfirmationsforberedelse i 7. klasse. Det er ikke en betingelse for at blive konfirmeret, at man har fulgt forløbet i 3. klasse, men det vil som sagt hjælpe børnene, når de kommer i 7. klasse og vil gå til præst.

I timerne vil børnene høre om gudstjenestens forløb – lære Fadervor og Trosbekendelsen at kende lidt efter lidt – synge salmer og danse til salmer – høre bibelfortællinger, farvelægge tegninger med motiver fra fortællingerne. Vi vil også tage børnene med op i kirken, så de kan blive

fortrolige med kirkerummet og høre om døbefont, alterbord, prædikestol og orgel. De vil få lidt at spise og drikke ved starten, hver gang vi er sammen.

Forløbet strækker sig over 6 gange, hvor vi mødes om **tirsdagen fra kl. 14.00 – 15.15 i konfirmandstuen i Tranebjerg Præstegård**. Vi begynder forløbet **tirsdag d. 25. august**. Den sidste tirsdag er d. 29. september.

Som **afslutning** holder vi en særlig gudstjeneste søndag d. 4. oktober kl. 10.30 i Tranebjerg kirke. Her vil børnene medvirke ved at bære lys ind i kirken og synge nogle salmer, vi har øvet særligt på. Det er vores håb, at forældrene vil bakke op om denne gudstjeneste ved at komme sammen med børnene. Børnene får som gave en børnebibel.



Vi håber, at I har lyst til at være med og at vi får nogle gode og hyggelige timer sammen.

Venlig hilsen

Johannes og Elisabeth Glenthøj

Børnehaveklassen på eventyr

Fotos af Bille



Kalender for september - oktober

Af Peter Spanggaard

07. - 11. september..... Overbygningen i London
21. - 25. september..... Faguge i naturvidenskab. Tema: Byggesten
29. september..... Skolefoto
09. oktober Motionsdag
12. - 16. oktober Efterårsferie
19. - 23. oktober Temauge: Dansk
23. oktober Indskolingen skal til koncert med Moussa Diallotrio

PS: Husk, at der er trekantsamtaler i begyndelsen af november.

Kalender for hele året på friskolens hjemmeside: www.samsøefriskole.dk



Indlæg til Hanegal på email: kindforce@hotmail.com

Hotel Svedskegyden
Svedskegyden 2
Nordby, 8305 Samsø
tlf.: 86 59 69 22

www.hotelsvedskegyden.dk
info@hotelsvedskegyden.dk



Her kan DIN annonce komme til at stå!



Brdr. Stjerne K.S.
86 59 17 00 Samsø VVS og Energi



**Samsø
Ejendomskontor**
Tlf. 86 59 03 22 • www.edc.dk