

Kære venner

Velkommen til skoleårets første Hanegal.



Vi er kommet rigtigt godt i gang med skoleåret og er i fuld gang med at finde vores form, lære de nye børn at kende og få gang i undervisningen, der for alle byder på nye udfordringer og ny viden, og for en del børn også på lidt andre lærere end sidste skoleår.

*"Danmark, du vågner med søer blå
Mætte som moderøjne
Alt hvad i dine arme lå
Lader du solen skinne på
Ser, hvor det yppigt glider
Frem af forgangne tider"*

Verset stammer fra Thøger Larsens "Danmark, nu blunder den lyse nat" fra 1914, som vi i august flere gange har sunget som sensommersang til morgensamlingerne på friskolen.

Thøger Larsen var romantiker og desuden meget interesseret i naturvidenskab som havde gode tider i starten af det 20. århundrede. Han kiggede stjerner og gik lange ture ude i naturen, arbejdede som landmåler og skrev digte om natten.

I perioder holdt han til på Jeppe Åkjær's gård "Jenle" ved Skive. Gården ligger med fremragende udsigt over indfjorden til Skive, og Jeppe Åkjær fik ved siden af gården bygget en lille kopi af en kornmølle. Her boede vennen Thøger Larsen - hvis far var møller i Lemvig - når han var på besøg, og det var han tit.

Siddende i møllen med udsigten over fjorden, kunne Thøger Larsen have skrevet "Danmark, nu blunder den lyse nat" og tænkt på smukke sensommer-Danmark, trygheden og den sammenhæng vi fungerer i.

Smuk natur, tryghed og sammenhæng er på mange måder også hvad vi tænker i på friskolen. Det er det der skaber et godt barneliv.



For de nye børnehaveklasselever på skolen er alt nyt. Nye kammerater, store børn, nye omgivelser, nye rutiner og en ny forventning om, at det de lærer er styret af læreren. Det kan være noget af en udfordring når man er 6 år gammel. Vi har et ekstra godt øje på de nye børn og deres skolestart og kan se at vi har fået et rigtigt godt hold skudt i gang i år.

Til morgensamlingerne og til fortælletimerne sidder de nye børn som regel på første række. Og de synger med og sidder med store ører til fortællingerne og er

ganske opslugt af hvad der sker. Det er rart at se at vores børn på skolen fungerer som en flok og at det er nemt at blive optaget i denne flok. Det er med til at gøre skolestarten rar og behagelig for de små.

Nyt om navne

Gitte Schaløffsky er stadig sygemeldt efter sit trafikuheld i sommerferien, og kommer tidligst tilbage til skolen i slutningen af september. Vi taler løbende sammen og får nyt om hvordan det går og heldigvis går det godt fremad. Indtil Gitte er tilbage er Heidi Thielsen vikar i SFO'en.

Clara er startet i børnehaveklassen. Stort velkommen til dig. Vi glæder os til at kunne åbne kassen med skoleliv sammen med dig. Skolen har nu 79 elever indskrevet.

Ruth Truelsen - Tutte - er startet som ekstra voksen i skolens SFO. Tutte er på en midlertidig ansættelse indtil februar. Velkommen.

Katrine Foged er ansat som ekstra timelærer i 4.årgang. Vi har ansøgt om - og fået tildelt - lidt ekstra penge til undervisningen, og har valgt at ansætte Katrine i dette skoleår, hvor hun vil være mandag formiddag samt hele torsdag sammen med 4.årgang. Velkommen til dig

Legepladsen

Rene har efterhånden fået færdiggjort vores legeplads og den bliver brugt flittigt. Vi vil snart få besøg af en legeplads-inspektør, der vil gennemgå legepladsen og udarbejde en rapport med henvisninger til eventuelle sikkerhedsmæssige forbedringer.



Forældremøder

I løbet af august afholder alle trin årets første fællesforældre-møder. Her bliver årsplanerne gennemgået og vi kan få drøftet skolen og dens undervisning. Mange af børnene har fået nye fag de skal forholde sig til, og det er vigtigt at forældrene ved hvad disse fag drejer sig om.

Årsplanerne kan også læses på skolens hjemmeside under punktet "om skolen".

Ud over gennemgang af årsplaner og årskalender er forældremøderne gode til at få aftalt hvordan forældresamarbejdet skal være på de enkelte hold. Hvor tit skal forældrene mødes, skal der være fællesaktiviteter for alle familier i klassen, skal der være aftaler om hvornår der ringes sammen og så videre. Børnenes hverdag kommer til at hænge bedre sammen, hvis også holdets forældre kender hinanden.

Kurser og videreuddannelse

Det er ikke nemt at videreuddanne sig når man bor på Samsø. Færgen gør enhver kursusaktivitet både tidskrævende og dyr. Men ikke desto mindre er det til alles gavn og glæde hver gang vi kan få medarbejdere af sted på relevante kurser. Derfor er det dejligt at det i år er lykkedes at få tilrettelagt en del kursusaktivitet, hvor vi især har valgt at fokusere på læsning og danskundervisning. I dette skoleår deltager Peter derfor i et danskursus målrettet de større elever, Kate deltager i en læsevejlederuddannelse og skal af sted flere gange både i løbet af dette og næste skoleår. Hun bliver dermed specialiseret i læsevejledning og vi vil kunne bruge hende som læsekonsulent på skolen. Lotte - der er skolens sikkerhedsrepræsentant - og mig skal på et lovpligtigt sikkerhedskursus, og desuden skal jeg i januar deltage i et administrationskursus for friskoleledere.

Skolefotos

Vi vil gerne have indført en tradition med at tage skolefotos en gang om året. Børnene vokser næsten umærkeligt i løbet af året, og vi synes at det er vigtigt og sjovt at hjælpe med til at dokumentere udviklingen både hos dem og hos skolen.



I år bliver skolefotograferingen fredag den 14. september om formiddagen. Der er vedlagt en bestillingsseddel midterst i Hanegal og den skal afleveres sammen med det afstemte beløb til klasselæreren senest onsdag den 12. september.

Så snart billederne er fremkaldt, får børnene dem med hjem i en konvolut...

Fripladstilskud

Igen i år er det muligt at søge om fripladstilskud. Ansøgningsskemaer sendes rundt til alle i starten af september sammen med en vejledning til udfyldelse. Deadline for aflevering af ansøgning her på skolen bliver fredag den 21. september.

Vi ved først i starten af 2008 hvor stort et fripladstilskud vi modtager til nedsættelse af skolepenge og vi vil herefter fordele vores tildelte fripladstilskud efter en indtægtsreguleret fordelingsnøgle.



Græskar

I september bliver græskarplukkedagene afviklet.

Vi er utroligt glade for den store forældreopbakning der har været til projektet. Forhistorien er jo lidt trist, fordi den bunder i at regeringen har beskåret vores transporttilskud - som vi bruger til at købe buskort til børnene - så massivt at vi bliver nødt til at handle.

Samsø Kommune har som forsøgsordning for 2007 indvilget i at dække halvdelen af det beskårne beløb,

og vi håber meget at ordningen kan blive permanent al den stund at bussen alligevel kører turen op og ned af øen. Der er invitation til græskarplukkedagene på næstsidside i denne udgave af Hanegal. Plukkelisterne kan desuden ses på skolens hjemmeside: www.samsøefriskole.dk

Det er din skole

Jeg får af og til henvendelser fra forældre der skal høre lidt om hvordan det går på skolen eller forældre som undrer sig over ting som deres børn har fortalt om skolelivet.

Jeg sætter meget stor pris på at få de henvendelser, for vi er afhængige af forældres aktive medleven i deres børns skole. Den respons vi får, indgår som en vigtig del af den daglige justering og evaluering af skolen. Så derfor: Ring og få en skolesnak engang imellem, tal med medarbejderne, kom forbi til en kop kaffe og hør hvordan det går, send mig en mail...

Besøger du engang imellem skolens hjemmeside www.samsoefriskole.dk? Her kan du finde oplysninger om skolen, adresser og e-post, årsplaner, vedtægter, folder, telefonnumre, priser, kalender, skemaer, billeder fra skoleåret samt meget andet.

Og med ønsket og håbet om en fortsat god sensommer forbliver jeg
Curt

Sponsorpengene - hvad blev der af dem....

Af Jette Rysgaard



I maj blev skolens sponsorløb afviklet hvor alle skolens elever samlede penge ind ved bl.a. at cykle, løbe, rulle på rulleskøjter osv. Hver elev havde forinden været ude og skaffe sponsorer som hver især gav et beløb for hver kilometer eleven tilbagelagde. Det gav ca. 16.000 kr. – et meget flot beløb som vi på forhånd havde besluttet skulle bruges på udendørs aktiviteter. En forbedring af fodboldbanen var bl.a. på tale, men det viste sig hurtigt at det blev et MEGET dyrt projekt hvor pengene langt fra rakte. I samråd med skolens elevråd blev det besluttet at pengene skulle bruges til 3 kæmpe hængekøjer og en fugleredegyng. Hængekøjerne er allerede i brug til stor fornøjelse for både store og små...og fuglereden er bestilt så inden længe kan mange gyngesammen eller bare ligge og kigge op i himlen blå og tænke store tanker....

Ny 4. Klasse

Af Thomas og Gustav

Vi var lidt bekymrede for hvordan det ville gå med klassen. Vi tænkte også på hvor mange lektier vi ville få for. Men udover det glædede vi os meget. Vi er i gang med at forberede os på en hård start. Men efter de første to uger synes vi at det går rigtig godt for klassen. Vi fik flere lektier men det er okay.



Ny 4. Klasse

Af Susanne

15 små klogehoveder, der er vilde med at læse – eller i hvert fald er lige ved at blive det.

Det går fint, og vi har alle forvundet det første skolechok. Der afprøves, snakkes, grines og LÆSES!



Jeg tror på, at det bliver et rigtig godt skoleår!





Engelsk, tysk og historie i overbygningen

Af Charlotte Tsuchiya

I år skal vi i 8 og 9 kl. tilbage til firserne, sådan som jeg oplevede det, da jeg var ung. Jeg er jo født og opvokset i London, "the happening place to be". Musikken var spændende og udfordrende.

Thatcher var statsminister, en meget interessant frue, som kom til at ændre Europa for altid. Hun bragte amerikansk politik til os alle også her i Danmark. Danmark gennemgår nu, det jeg oplevede i min barndom i England. En økonomisk omstrukturering, som sætter mere fokus på den enkeltes succes frem for det kollektive behov. Mere individuel succes ville ifølge Thatcher gavne os alle. England er nu en økonomisk stormagt, men det diskuteres stadig, om prisen der måtte betales.

Vi skal se alt det gode musik på You Tube. Eleverne vil så på engelsk præsentere deres mening om det til hinanden. Jeg skriver undervisningsmaterialet. Senere skal vi også se på Shakespeare og efter jul "America in the 21st Century: Gun crime, Obesity and the War in Iraq"

I tysk skal vi blive så gode til sproget, at vi kan vove os ud i nogle emner før jul. Vi begynder dog med fritidsinteresser og lidt hardcore grammatik.

7. kl. skal jeg lige lære lidt at kende, da jeg hverken har haft dem i tysk eller engelsk. Vi følger Abracadabra bogen og en udmærket tysk bog, der hedder Fokus. De vil så gerne, så det er en god start.

Historie i 7. kl. handler om renæssancen, da verden pludselig bliver meget stor og



spændende. Gud skubbes lidt til siden, og mennesket sættes nu i fokus. Humanismen er født, og mange genier skriver fantastiske ting både indenfor

naturvidenskaben,

kunsten og filosofien. Samtidigt er Europa på mange måder meget primitivt og fyldt med

magtbegær og destruktiv adfærd, som så desværre eksporteres til lande udenfor Europa. Hvordan kan disse to sider i Europa overhovedet hænge sammen? Det vil vi se lidt på.

Græskardagene

Inden sommerferien blev der udsendt tilmelding til græskarplukning for at samle penge ind til at dække nogle af skolens store ekstraudgifter til bustransport for skoleåret. Skolens statslige transporttilskud blev for et års tid siden kraftigt beskåret, og efter en lang dialog med Samsø Kommune, fik vi aftalt med kommunen at vi får dækket halvdelen af det beskårne statsbeløb af Samsø Kommune.

Det er vi glade for, og vi er også rigtigt glade for den store forældreopbakning der har været til græskarprojektet. Det betyder at vi kan give børnene LIDT bedre forhold i det daglige.

Mere end 70 voksne og 40 børn har meldt sig til plukkedagene.

Det er noget der betyder noget....

Hvis du er i tvivl om hvornår du har meldt dig til, kan oversigten over holdene ses på skolens hjemmeside. www.samsoefriskole.dk under mappen "nyheder".

Hvis du ikke har fået meldt dig til endnu, men alligevel gerne vil give skolen en hjælpende hånd, er du velkommen til plukkedagene.

Plukkestederne ligger alle på nordøen, og plukkeholdene mødes et kvarter inden aftalt plukkestart ved friskolen. Så følges vi ad til dagens høst.

Plukkedagene bliver lørdag den 22.september fra klokken 8 til 12 og vi mødes klokken 07.45 ved friskolen, søndag den 23. september fra klokken 12.30-16.00 og vi mødes klokken 12.15 ved friskolen.

Søndag den 23.september fra klokken 08.00 til 12.00 og vi mødes klokken 07.45 ved friskolen.

Lørdag den 29.september fra 12.30-16.00 og vi mødes klokken 12.15 ved friskolen og sidst søndag den 30.september fra 08.00 til 12.00 og vi mødes klokken 07.45 ved friskolen.

Vi fylder kasser med græskar og får en billet per kasse. Billetterne har en værdi så vi kan med det samme se hvor mange buspenge vi får tjent sammen til skolen.

Vi ser frem til nogle aktive og hyggelige dage. Vel mødt.

Curt



Kalender

17.- 19.sep. Curt og Lotte er på administrationskursus

24.- 28.sep. Emneuge: Naturvidenskab

30.sep- 4.okt. Overbygningen er på tur til Prag

Du kan i øvrigt altid se på friskolens hjemmeside, hvor der altid ligger en udførlig kalender og venter på netop DIT kærlige blik!



Indlæg til Hanegal på email: kindforce@hotmail.com



Samsø Friskole, Landevejen 32, Nordby, 8305 Samsø. Tlf.: 86 59 64 40
WWW.SAMSOEFRISKOLE.DK