

HANE GAL



Kære venner

Den 2.januar 2009 blev en trist dag for alle der holder af gode, billedskabende ord, for denne dag døde digteren Inger Christensen. Hun var en af de danske digtere der BURDE have haft Nobelprisen i litteratur, men som aldrig fik det; blandt andet fordi der aldrig har været tradition for at give prisen til lyrikere.

Inger Christensen dyrkede lyrikken intenst og skabte næsten sin egen skole for hvordan lyrik skal være. Desuden havde hun et godt lyrisk med- og modspil i sit ægteskab, der gennem 14 år var med en anden stor dansk lyriker, nemlig Poul Borum.

Den store ære det er at modtage Nobelprisen er kun tilgået tre danske forfattere gennem tiderne; nemlig Henrik Pontoppiddan og Karl Gjellerup i 1917 og Johannes V Jensen i 1944. Pontoppiddan og Jensen er kendte af mange i dag, mens Gjellerup er gledet helt ud i litteraturens glemsel.

Men Inger Christensen blev dog flere gange nævnt i opløbet om dynamitkongens pris - Alfred Nobel var opfinderen af dynamit - senest i 2004.



I 1991 udgav Inger Christensen digtsamlingen "Sommerfugledalen" som bestod af 15 digte - såkaldte sonetter - der hang sammen i en sonetkrans - uadskillelige fra hinanden. Sonetdigtet består af fjorten linier, og i sonetkransen skal den sidste linie i én sonet være den samme som førstelinien i det næste digt. Den femtende sonet - mestersonetten - skal så udgøres af førstelinierne fra de første 14 digte.

Det er meget teknisk, og man skulle tro at den tekniske øvelse åd al energien fra kunsten, men ikke hos Inger Christensen, som med dybde og stor sikkerhed demonstrerer nerve og musikalitet.

Hør bare:

*Og foregøgler universets tåbe
sig selv, at der er andre verdner til
hvor guderne kan både gø og råbe
og kalde os tilfældigt terningespil,*

*så mind mig om en sommerdag på Skagen
da engblåfuglen under parringsflugten
fløj rundt som himmelstumper hele dagen
med ekko af det blå fra Jammerbugten*

*mens vi, der bare lå fortabt i sandet,
så talrige som nu kun to kan være
fik kroppens elementer sammenblandet*

*af jord som havs og himmels mellemting
to mennesker, der overlod hinanden
et liv der ikke dør som ingenting*



Sådan et sprog smager næsten godt med dens rytme, billeder og puls. På Samsø Friskole kipper vi i al fald en gang med flaget for Inger Christensen og håber at hun vil blive læst i mange år endnu.

Generalforsamling

Snart oprinder en af årets allervigtigste begivenheder; nemlig skolens årlige generalforsamling. Her vil skolens bestyrelse og undertegnede gennemgå 2008 og fremlægge skolens regnskab for 2008 for forsamlingen, der består af medlemmer af skolekredsen.

Generalforsamlingen finder sted den 28.april om aftenen.

Bestyrelsen

Den siddende bestyrelse har for nyligt konstitueret sig, så formanden for bestyrelsen nu er Niels Birkmand, far til Maja fra 3.klasse. Henning Fredsted, far til Nanna i 7.klasse, er næstformand og Jørg Spiekermann, far til Jana i 4.klasse, er kasserer.



Computere på skolen

Vi får sommetider henvendelser fra forældre, der spørger om børnene må medbringe deres egne bærbare computere til brug i undervisningen.

Det må de meget gerne. Vi er behjælpelige med at sætte computerne op til vores trådløse netværk og jeg installerer også gerne vores store printere samt forskelligt licens-software på børnenes maskiner. Det er bare at sige til, ringe eller maile.

Til skolebrug er der behov for at maskinerne kan gå på nettet og indeholde tekstbehandling og regneark. Til den brug er de små eee-maskiner til under 2000 kroner fremragende og vi forventer at det bliver den type maskiner skolen anskaffer, når vores nuværende computer-bestand skal suppleres op.

Hvis I overvejer at anskaffe computere til børnene, er der fra undervisningssynspunkt ingen grund til at investere mange tusinde kroner i computere. De små løser opgaven akkurat lige så godt. Billige tilbud kan findes på ww.edbpriser.dk

Sygdom

I februar måned har vi været helt massivt hårdt ramt af sygdom. I dagene inden vinterferien var mere end halvdelen af skolens lærere nedlagt med influenza og måtte holde sengen. Ovenikøbet var flere af vores faste vikarer også syge. Det er trist når det sker, og vi må foretage den ene feberredning efter den anden på skolen. Men det gik heldigvis godt og det ser ud som om vi er ved at være ovre det værste nu.



Fortælling

En gang i ugen har vi fortælling på skemaet. Det er en gammel friskoletradition at fortællingen bruges meget aktivt som pædagogisk redskab. Så hver onsdag morgen samles alle i morgensangslokalet til fortælling.

Emnerne er brede og fortællingerne bliver varetaget på skift af lærerne. Frit efter hukommelsen har vi inden for den seneste tid hørt om biler, den græske mytologi, rejser til fjerne lande, dybhavet, oldtiden, kunst og matematiske tænkere.

Fortællingens opgave er at give børnene lejlighed til selv at kunne skabe billeder; så at sige at de får lejlighed til at bruge deres fantasi og lade sig inspirere. De skal opleve at verden er et spændende sted med mange spændende ting at opleve.



For nogle år siden, hørte jeg en sen aften en radioudsendelse, hvor en radioreporter besøgte en herre på Bornholm. Denne herre var ekspert i bornholmske flagermus og havde brugt mange år på nu at kunne vide alt om flagermusene. De to - radioreporteren og bornholmeren - var så ude en sen natte-time og lede efter flagermus, så der sad de i nattemørket og hviskede om flagermus og optog det hele til radioen.

Det var en uhyre spændende udsendelse og bagefter fik jeg selv lyst til at tage til Bornholm og lede efter flagermus.

At høre en mand der vidste noget om sit felt og gerne ville fortælle om det, kan man ikke gå fejl i byen med. Den udsendelse ramte selve formålet med den gode fortælling. At inspirere og give lyst til at vide mere om ting man ikke anede noget om i forvejen....

Det er hvad vi prøver på i fortælletimerne, og det er dejligt at opleve at de ting der bliver fortalt om sætter sig. Børnene husker og bruger tingene de har hørt om når der er lejlighed til det.

Morgensang

I løbet af februar dumpede en kasse med 30 sangbøger ind på skolen. Det viste sig at være en gave fra undervisningsministeriet, der gerne ville inspirere os til at synge morgensang og derfor havde bekostet en kasse med 30 sangbøger til alle skoler i Danmark.

Vi siger naturligvis tak for gaven, men føler os ikke rigtigt som en del af målgruppen. Vi har andre sangbøger som benyttes flittigt. Vi synger jo morgensang sammen hver morgen hele året igennem og oplever det som en rigtig god start på hver dag.

Det er rigtigt rart at få sagt godt godmorgen til hinanden, få sunget og få set hinanden lidt i øjnene inden dagen for alvor går i gang.

I den danske sangskat ligger en stor del af vores folkelige tradition og forventer at blive brugt, udbredt og kendt. Det bliver det ikke hvis ikke man synger.



Folkedans

Den 29.april er dansens dag, og vi har været heldige at få en aftale i stand med Samsø Folkedansere, der kommer om formiddagen og danser folkedans med os. Det glæder vi os meget til og er meget glade for at folkedanserne har lyst til at bruge en formiddag sammen med os.

RUC

I november og decemer havde vi besøg af en gruppe studerende fra Roskilde Universitets Center. Vi havde et halvt år forinden lagt en projektbeskrivelse ind på universitetets projektbank, i håbet om at en gruppe studerende ville kunne bruge os - og vi dem.

Sådan gik det også og de fire studerende har nu sendt os en 100 sider lang rapport der er kommet ud af deres besøg på skolen og på Samsø. Rapporten omhandler dels skoleprofilerne, dels forældreprofilerne og dels Samsøs fremtidsudsigter og befolkningsprognoser.

På skolen er vi nu i gang med at drøfte om vi kan bruge nogle af de ting som rapporten peger på og i givet fald hvad der kan og skal ændres fremover.

Elever.

Franela er startet i vores 7.klasse Velkommen til dig.

Ole er rejst til Norge og er udmeldt af skolen.

Skolen har nu 79 elever.



Teaterprojekt

I den næste tid skal vi have lavet teaterprojekt
Vores store årlige teaterforestilling bliver i år afviklet onsdag den 1.april om aftenen, så sørg for at holde aftenen fri, så du kan være her og se hvad der er blevet fundet på til i år.

Rygning

Er ikke noget vi gør på Samsø Friskole. Skolens rygepolitik siger helt kortfattet at man ikke må ryge på skolen.

Når man er et stort barn er det vigtigste at undlade at begynde at ryge. Vi ved at flere af vores større børn desværre ryger når de er uden for skolen. Det er vel en privat sag hvad man gør uden for skoletiden, så længe man udviser ansvarlighed og opmærksomhed for dem man omgås. For skolebørnene på Samsø Friskole er det vigtigt at udvise ansvarlighed og opmærksomhed overfor de mindre børn på skolen, så rygepolitikken gælder så længe man er i forbindelse med skolen eller er i skoletidszonen, især fordi vi ikke vil have de mindre børn inspireret til samme vane.



Friskoleforeningen.

Samsø Friskole har i en årrække været medlemmer af Dansk Friskoleforening. Det er en forening som vi har stor gavn af at være medlemmer af. Dels taler foreningen vores sag på Christiansborg og dels kan vi trække på nogle konsulenter, der hjælper os med råd og vejledning om love, regulativer og principper. Hvis du er interesseret, kan foreningen besøges på adressen www.friskoler.dk

Friskolebladet.

Ligesom friskoleforeningen er vores brancheorganisation er friskolebladet vores fælles medie. Her bliver der bragt historier om landets friskoler til torvs og der er lejlighedsvis gode pædagogiske debatter. Både friskoleansatte, skolekredsmedlemmer og forældre har ofte pædagogiske indlæg i bladet. Bladet kan delvist læses på www.friskolebladet.dk

Og med disse henvisninger til fornyet læsning om de frie skoler – og med ønsket om et godt spirende forår - forbliver jeg

Curt

Nye børnehaveklassebørn

Af Bille



Det var hyggeligt at have den ny børnehaveklasse til indskrivning. Efter en lille sang ville de gerne med ind i klassen. Her fik de en ny skolebog, en blyant og en refleksvest magen til den som alle andre børn har på Samsø Friskole. Børnene lærte hurtigt at læse deres første bog og de var meget stolte da de skulle læse den for deres forældre. Nu glæder jeg mig bare til at de kommer på besøg i maj måned.



Teater 2009

Af Charlotte

Onsdag den 1. april holder vi vores årlige teaterforstilling, og i år skal vi rejse 'Jorden rundt på 80 dage'. Nej, dette er ikke nogen aprilsnar, og vi klarer det hele på en aften!

Da franskmanden Jules Verne skrev bogen af samme navn i 1871, stod han i en verden under stærk forandring. Den industrielle revolution havde gjort England til en førende stormagt, med kolonier i hele verden, og nu var det muligt at rejse gennem Suezkanalen og derefter rejse med tog gennem Indien og U.S.A.



I stykket er Phileas Fogg en rig og fornem engelsk gentleman, som mener at han vil kunne rejse jorden rundt på 80 dage sammen med sin franske butler Jean Passeporte. Vennerne i Reformklubben i London tror ikke på det og vædder 20.000 £ på, at han ikke klarer det.

Så rejser vi sammen med Phileas og Jean til Indien. Vi skal også på sømandsbar i Hong Kong, og en tur gennem det vilde vest i Amerika. De bliver forfulgt af detektiven Fix, der mener at Phileas er en tyv, og de kommer konstant i knibe med de indfødte som de ikke rigtig kan blive kloge på. Vær med på denne hvirvelvind af et eventyr og se, om det lykkes os at klare det hele på blot en aften!



Hvem er bedst?

Af Inge-Dorthe



Vi, der sidder i bestyrelsen for Samsø Friskole, får to gange om måneden "Friskolebladet". Det er Dansk Friskoleforening, der udgiver bladet, og på den måde kan vi følge lidt med i, hvad der foregår udenfor vores egen lille havelåge. Samsø Friskole er selvfølgelig enestående, men deler vilkår med et mylder og en mangfoldighed af friskoler og private grundskoler, der ligesom os har ret til statsstøtte.

Der er store summer på spil, og derfor holder politikerne godt øje med os. Det sker, at en enkelt skole eller en mindre gruppe af skoler gebærder sig på en måde, som politikerne finder særdeles uheldig. De gange, det ender med ændring i reglerne, får alle skoler det at mærke, og blandt andet derfor er det vigtigt for os at "holde radaren kørende" og vide, hvad der rører sig.

I bladet er der også artikler om forskellige skoler, læserbreve, lederartikler m.v. I nummeret fra slutningen af januar kunne man læse hele den tale, som afgangsskoleleder Torben Vind Rasmussen holdt, da han forlod Ryslinge Friskole. Han sagde blandt andet: "Jeg hader, når nogen i skoleverdenen siger, at nu laver de Danmarks bedste skole. Det er en forkert og meget erhvervsrettet talemåde. Vi har med børn at gøre, og børn er forskellige og skal behandles forskelligt for at få det bedste ud af dem."

Måske har han ret i, at det er en erhvervsrettet talemåde. Det er i hvert fald en synsvinkel, som går vældigt op i sammenligne og placere – "på en skal fra 1 til 10". I nogen sammenhænge er det indlysende at sammenligne, og det kan inspirere til at gøre en ekstra indsats. Men der er også sammenhænge, hvor det flytter opmærksomheden fra det, man burde være optaget af. "Hvem er bedst?" – "Hvad nummer blev du?" – "Jeg kan slå ham næste gang!" – Det er så herligt overskueligt, nemt at danne billeder af og nemt at snakke om. Men netop i skoleverdenen er der masser af forhold og vigtige elementer, der ikke lige lader sig måle og veje.

Og derfor er jeg enig med Torben Vind Rasmussen: Der findes ikke noget "DM i Friskole". Og den eneste X-faktor, vi skal tage med i snakken om, hvordan vi laver den bedste skole, er den ubekendte størrelse i hvert barn, der gør netop dette barn til sit helt eget menneske.



Kost, adfærd og indlæring

På friskolen har vi fået informationer om et foredrag om børn, ernæring og adfærd. Da emnet kunne tænkes at være relevant for jer som forældre har vi valgt at viderebringe pressemeddelelsen her i Hanegal. Her er, hvad der stod:

"Dårlig skolemad giver pivskider og brokkehoveder"

(citat: Frede Bräuner)

Kom og mød Frede Bräuner til en skøn blanding af foredrag og "Stand-up", mandag den 18. maj 2009 kl. 17.00 -18.00

Frede Bräuner vil på en underholdende og provokerende måde demonstrere, hvad forkert kost er -og hvilke konsekvenser, det har for børn og unges adfærd og psykiske trivsel. Samtidig kommer han med forslag til, hvad der kan gøres for at få mere aktive, glade, raske og kvikke børn.

Danske børn og unge er blandt de mest usunde i Europa, og et stigende antal får brug for psykologhjælp og specialtilbud. Det skyldes primært ringe kostvaner, hvor forbruget af sukker, junkfood, alkohol og rusmidler er stort.



Frede Bräuner vil fortælle om:

Redskaber til at tolke dagligdagens symptomer på dårlig ernæring hos børn og unge.
Metoder til at forbedre børns og unges kostvaner og derigennem at forbedre deres adfærd og indlæringsevne

Behandling af rastløshed, hyperaktivitet, DAMP/ADHD og autisme via kostændringer og tilskud af vitaminer, mineraler og fedtsyrer.

Frede Bräuner, der er tidligere folkeskolelærer, har via kostforsøg på Århus Ungdomsskole og institutioner landet over erfaret, at obligatorisk mad og en slikfri hverdag skaber små og store mirakler. Mange børn vender 180 grader - adfærdsmæssigt og indlæringsmæssigt.

Læs mere om Frede Bräuner på: www.webkost.dk

Sted: rumogrooms

Brundby Hovedgade 98, Brundby

Indbetaling til Danske bank: reg.nr. 0536 konto nr. 4516125012, husk at skrive dit navn og Bräuner i emneboksen, når du sender din mail.

Tilmelding og betaling senest den 1. april på mail: samsoesheltinder@gmail.com

Pris: Kr. 100, Unge u/18 år: gratis adgang, dog husk tilmelding med navn på mail.

Arrangør: Netværket Samsøs Heltinder

Vi er kartofler!

Sang af Hector, 2. klasse



Vi er kartofler
Vi er kartofler
Vi lever her i joren
og vokser os stor
badum, badum, badum, badam, badam

Fra fastelavnsfesten på Samsø Friskole:



Lidt fra SFO'en

Af Bonnie

Vi har fundet en fin rytme i vores hverdag i sfo'en. Børnene kommer ind til mig kl. 12.45 og bliver krydset af. Vi spiser lidt frugt og grønt sammen. Derefter sker der forskellige ting fra dag til dag:

- Mandag: Alle er i klodserne
- Tirsdag: Der er værksteder
- Onsdag: Legetøjsdag
- Torsdag: Ude eller i gymnastiksalen
- Fredag: Ser vi film



Klokken 14.15 kommer der madder på bordet, så dem der skal med 14.30-bussen kan nå at få en lille klemme inden de kører.

Ved lejlighed kunne det være dejlig hvis I kigggede i jeres børns kasser, for der er mange af dem der er fyldte med alt muligt.

Sfo'en er åben man-tir-ons før påske. Hvis I vil sende en lille lap med jeres barn, hvor I skriver, om det holder fri eller hvornår det kommer disse tre dage, så ville det være dejligt.

EFTERLYSNING!



En ukendt mandsling tvang sig vej til børnenes fastalavnsfest, hvor han løb rundt og skreg "FLYT JER FOR SUPERMAND!" Samtidigt prøvede han at hive slikposerne ud af hænderne på nogle af de mindste børn. Flere mener efterfølgende, at have set selvsamme mandsperson (i en næsten tilsvarende tricoutdklædning), flygtende på cykel ud over heden... i flere forskellige retninger!

Kalender for marts og april

Af Peter Spanggaard

6. marts	Pædagogisk dag (forælderundervisning)
10. marts	Trekantsamtaler - indskolingen
11. marts	Trekantsamtaler - indskolingen og overbygning
12. marts	Trekantsamtaler - overbygningen
13. marts	9. klasse: Afleveringsfrist for ungdomsuddannelse
16 - 17. marts	Trekantsamtaler - mellemtrin
20. marts	Skolekoncert: Petteri Sariola Kl. 10.30-11.15
23. - 31. marts	Teaterprøver
1. april	Teaterforestilling - formiddag og aften
2. april	Oprydning og rengøring
3. april	Trille æg i bakkerne. Børn fri klokken 12.00
4. - 13. april (inkl.)	Påskeferie (SFO åben 6., 7. og 8. april)
21. - 23. april	Indskoling og mellemtrin på skolerejse
28. april	Generalforsamling



Indlæg til Hanegal på email: kindforce@hotmail.com

Andre eventuelt interesserede annoncører er velkomne til at henvende sig til friskolen eller sende en mail til kindforce@hotmail.com.

Hotel Svedskegyden
Svedskegyden 2
Nordby, 8305 Samsø
tlf.: 86 59 69 22

www.hotelsvedskegyden.dk
info@hotelsvedskegyden.dk



Her kan DIN annonce komme til at stå!



Brdr. Stjerne K.S.
86 59 17 00 Samsø VVS og Energi



**Samsø
Ejendomskontor**
Tlf. 86 59 03 22 • www.edc.dk